

## Even opwarmen...



Doorheen de tijd zijn er veel vrouwen geweest die zich om verschillende redenen mannelijk kleedden, een mannennaam gebruikten of zelfs als man door het leven gingen. Denk maar eens aan vrouwelijke auteurs die onder een mannennaam schreven of personages uit films of verhalen die zich als man voordoen.

*Ken jij zelf een voorbeeld van dergelijke 'mannelijke vrouwen'? Waarom gebruikten zij een mannennaam of kozen ze voor een mannenleven?*



### **MARIA VAN ANTWERPEN** (°1719-1781)

is een historische figuur uit Breda die verschillende malen als man naar het leger trok, trouwde met een vrouw en telkens weer andere mannennamen aannam (Jan, Machiel en Johannes). Van Antwerpen zou over zichzelf gezegd hebben: **'Ik ben in de natuur een manspersoon, maar uiterlijk een vrouwspersoon'**. In 1751 werd een 'autobiografie' opgetekend onder de titel *De Bredasche Heldinne*.

### **RADCLYFFE 'JOHN' HALL** (°1880-1943)

is een Engelse auteur die na de dood van haar man met een vrouw als geliefde gaat samenwonen. Ze liet zich tijdens haar leven 'John' noemen. In Halls bekendste roman *The Well of Loneliness* (1928) wordt het lesbische hoofdpersonage Stephen door haar vader als jongen opgevoed.